

Liturgie



Protestantse Gemeente te Wassenaar

Kievietkerk

Thema: De twijfel van Judas

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied (staande): 'Met nieuwe woorden' (Mel. van Psalm 119)

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

Bemoediging

- v. Onze hulp is in de naam van de Heer
- g. die hemel en aarde gemaakt heeft
- v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
- g. en niet laat varen het werk van zijn handen

Kyrie Gebed of Gebed om Ontferming

na het '...zo bidden wij U' (3x) door de voorganger antwoordt de gemeente met gesproken: 'Kyrië Eleison, ...Heer, ontferm U, ...Kyrië Eleison'

Loflied 634 v.2

Inleiding op de dienst

1^e lezing: Psalm 43 (NBV)

Lied: lied 42:1 en 3

2^e Lezing: Matteüs 26:47 t/m 56 (NBV)

Muziek: 'Lied van Jezus en Judas' (Stef Bos)

Overdenking

Lied: 'Gezegend die de wereld schept' (984)

Voorbeden
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen door de ouderling van dienst

Collecte

De opbrengst van de diaconale collecte met dit collecte doel is voor één van de kerntaken van de diaconie: het maatschappelijk werk van onze kerk. De toegang tot voorzieningen van overheidswege wordt steeds moeilijker en de gebeurtenissen van de afgelopen jaren laten ook in onze welvarende samenleving sporen na, met name bij hen die het toch al minder troffen. Dat heeft ertoe geleid dat er vaker dan tot dusver op de diaconie een beroep wordt gedaan om de helpende hand te bieden. Ons wordt gevraagd om onze naaste in materiële nood een steun in de rug te zijn, die veelal net het verschil uitmaakt en weer hoop geeft.

De collecte wordt op basis 60/40 verdeeld tussen Diaconie en kerk

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een

ook kunt u uw gave doen ten gunste van de Protestantse Kerk Wassenaar
nl34rabo0373732198



Lied: 'Ga maar gerust' (mel. Finlandia van Sybelius)

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen

Gm:



Orgelspel